

Inhoud

Opinie	
Jeroen Scheerder.....	2
Trudo Dejonghe.....	7
Wim Lagae.....	19
Hans Vandeweghe.....	32
Beleid & management	
Interview met Marc Van der Beken.....	1
Sport in Saoedi-Arabië.....	9
Interview met Bob van Oosterhout.....	12
Russische deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.....	15
Ranking the rankings: de PDC Order of Merit.....	17
Vrijwilligers in de sport.....	20
Sport & vrouw: Samia Ahrouch.....	22
Gedetineerden als voetbaltrainer.....	26
Geschiedenis	
BK wielrennen voor vrouwen.....	32
Varia	
Kort & bondig.....	8
The American Way.....	30

Edito



Knieval voor het voetbalschorem

Sport verloedert, sport verbroedert. Over de vele onzin in de sport gaat het al zo vaak, het zoveel talrijkere moois raakt daarbij ondergesneeuwd. Moois, niet alleen qua sport an sich, maar ook in de slijpstream daarvan, het maatschappelijke en andere belang. Sport als middel, het is een Zwitsers zakmes. Een van de 'tools' van dat zakmes is dat sport mensen dichterbij elkaar brengt. En dat is meer dan fijne bijvangst.

Neem nu eens de bekerfinale van het voetbal bij de mannen, ondertussen alweer een maandje geleden. De harmonieën van Royal Antwerp FC en KV Mechelen repeteerden tevoren samen, om dan op de dag van de finale gezamenlijk het Heizelstadion binnen te paraderen. Gevolgd door de vlaggendragers van beide clubs, broederlijk naast en door elkaar. In perfecte – sorry – harmonie speelden beide muziekkorpsen een rist bekende evergreens, waaronder de clubliederen en de *Colonel Bogey March*, beter gekend als de mars uit *The Bridge on the River Kwai*, maar bij ons natuurlijk vooral als het deuntje van *Charel, ik heb uw kat/gat gezien*. Zonder ook maar één valse noot, niemand van de muzikale Antwerp-Mechelen die de behoefte voelde om met zijn tuba de klarinettist van de tegenpartij de schedel in te slaan. Geen vlaggenstok, nochtans een behoorlijk wapen, werd gewelddadig ingezet. Ook Antwerp-fan Erik Van Looy en *kakker* Mark Uytterhoeven geraakten in het Koning Boudewijnstadion bij elkaar om te verbroederen. Zo niet echter de supportersclans van beide clubs. Dat mocht namelijk niet. Jammer en vooral: *old school thinking*. Dat had de voetbalbond beter moeten organiseren.

De tijden dat we ons met z'n allen vrolijk maakten over 'den bongt' die ons nationale voetbal bestierde – of dat toch verondersteld werd te doen – zijn alweer enkele decennia achter de rug. Een sfeer die het midden hield tussen *De Collega's* en een duivenmelkerscafé op zondagvoormiddag, met boma Jan Peeters als sympathiek uithangbord van de kolderbrigade in het glazen huis in Brussel. Er is ooit zelfs een blunderboek over gepubliceerd, met de olijkste fratsen verzameld die het clubje tussen het middagdutje en het aperitief wist te bedenken. De voetbalbond werkte toen nog niet met regionale vleugels, het moet de reden zijn waarom het blunderboek de Canon van Vlaanderen niet heeft gehaald. En omdat de voetbalsport daarin geen plek heeft natuurlijk.

Mooie tijden, maar gelukkig voor ons voetbal ook voltooid verleden tijden. Want kijk, de voetbalbond is verhuisd naar Tubeke en door het nieuwe gebouw waait er tegenwoordig ook een nieuwe wind. Over één exponent van die nieuwe cultuur leest u meer vanaf pagina 22. Een dynamische jongedame van allochtone afkomst die initiatieven ontplooit om een cultuurverandering binnen, maar ook dankzij, ons voetbal teweeg te brengen. Het zou onder boma Peeters niet waar zijn geweest!

Toch blijft de voetbalbond zich op alvast één vlak in een jaren 80-cultuur ventelen: door het in die periode de kop opstekende hooliganisme dienden supporters manu militari van elkaar te worden gescheiden, als wilde beesten te worden vervoerd en in het stadion in omkooide vakken te worden opgehokt. Voor een aantal onder hen was dat, en is het dat nog steeds, volkomen terecht, voor het overgrote merendeel is het dat absoluut niet. In landen die qua voetbal en de beleving ervan op ons voor staan, komt men steeds meer terug op de verplichte combiregelingen, het ijzeren gordijn tussen supportersclans en andere middeleeuwse maatregelen. Om over de gemengde tribunes in de VS nog maar te zwijgen.

Het is een jammerlijke knieval voor het voetbalschorem, die paar misselijke kereltjes – het zijn nagenoeg altijd mannen, hier is er nog weinig sprake van inclusie – die met elkaar op de vuist willen, de sfeer verzieken of op een andere manier buiten de lijntjes kleuren. En het is vooral een gemiste kans op een mooi symbolisch moment, twee bevriende traditieclubs die met elkaar verbroederen, zingen en klinken. Voetbal verloedert al te vaak. En de open doelkans op 'voetbal verbroedert' werd metersver naast geschoten. ■

MARKO HEIJL

@MarkoHeijl

COLOFON

Sport & Strategie editie Vlaanderen is een uitgave van Arko Sports Media BVBA en verschijnt vier keer per jaar.

Volgend nummer verschijnt in september 2023.

Hoofredactie

Marko Heijl
E-mail: marko.heijl@sportstrategie.be

Eindredactie

Benedict Vanclooster

Met redactionele bijdragen van:

Dries De Zaeytijd, Trudo Dejonghe, Marko Heijl, Wim Lagae, Frans Oostervijk, Jeroen Scheerder, Edward Swier, Roel Van den Broeck, Benedict Vanclooster, Hans Vandeweghe, Pieter Verhoogt

Uitgever

Michel van Troost
E-mail: michel.van.troost@sportstrategie.be

Redactie-adres/Lezersservice

Arko Sports Media bvba
Schoebroekstraat 8
3583 PAALBERINGEN
E-mail: info@sportstrategie.be

Adverteren

Voor meer informatie over partnerships en/of adverteren kunt u contact opnemen met Wendy Coppers. Advertorials vallen buiten de verantwoordelijkheid van redactie en uitgever. E-mail: wendy.coppers@sportsmedia.nl

Ontwerp&opmaak

www.ikgraphicdesign.com

Druk

PreVizion, Eindhoven

Lidmaatschap Sport & Strategie

De prijs van een jaarabonnement op Sport & Strategie editie Vlaanderen bedraagt € 136,75. Indien u zich nu aanmeldt, kunt u profiteren van een aantrekkelijk introductietarief. U betaalt slechts € 76,57! Bedragen zijn excl. 6% btw maar incl. verzend- en administratiekosten

© 2023 Arko Sports Media BVBA

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

ISSN 2295-788X