

Cisse Severeijns

voetbal-acrobaat

Hij ging op uiterst jonge leeftijd naar Italië, maar kon het daar niet echt waarmaken. KV Mechelen pikte hem daarna op, maar inmiddels is de verloren zoon weer op het oude nest teruggekeerd. Met Antwerp zelf gaat het niet echt goed, maar Cisse Severeijns lijkt aan zijn tweede jeugd begonnen te zijn. Hij scoort vaak en heeft - getuige zijn kunstjes na het scoren - overduidelijk nog veel plezier in het spelletje. En hij is nog maar 27! Twee van onze jongste, voetbalgekke verslaggevers zochten hem op.

Je woont hier mooi. Op een kwartiertje rijden van de Bosuil: je zou haast denken dat je op je 27ste & pitief gesettled hebt. Geen buitenlandse transfer meer voor 'de Cisse'?

SEVEREIJNS: Ze zeggen altijd dat je als voetballer het sterkst bent tussen je 27ste en je 30ste, dus die jaren zouden nu moeten komen. Maar anderzijds: hoe sneller die dertigste verjaardag nadert, hoe moeilijker het wordt om nog een buitenlandse transfer te pakken te krijgen.

Het had verleden jaar met Antwerp niet veel slechter moeten gaan, of je had dit seizoen tegen Diest, Patro Eisden en Overpelt moeten spelen. Het scheelde niet veel of Cisse Severeijns, Rode

Diivel en ooit actief in het calcio, had op zijn 27ste in tweede gespeeld!

SEVEREIJNS: Had gekund, maar het is niet zo. Och, ik voel me goed bij Antwerp. Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar, maar daar wil ik niet op wachten. Ik wil dit jaar kiezen tussen de twee uitersten: ofwel probeer ik te vertrekken naar het buitenland, ofwel laat ik mijn contract openbreken en verlengen tot - als het aan mij ligt - mijn 35ste.

Wat is zo'n contract nog waard sinds de zaak Jean-Marc Bosman, die het hele transfersysteem op de helling heeft gezet?

SEVEREIJNS: Die

vraag is momenteel moeilijk te beantwoorden. In het voetbalwereldje wordt er vanzelfsprekend heel wat over gesproken. Voor sommige spelers kan het een heel interessante ontwikkeling worden.

Stel: er komt een aanbieding uit Italië. Na het mislukken van je Pisa-avontuur heb je daar nog iets te bewijzen.

SEVEREIJNS: Ja, maar welke ploeg gaat bellen? Roma, een grote naam? Of een club

met veel minder uitstraling? Bovendien is er nog de financiële kant van de zaak.

Heb je een bepaalde voorkeur?

SEVEREIJNS: Nee, het land doet er echt niet toe. De spelstijl in Nederland en Engeland ligt me goed. Er wordt daar op één lijn verdedigd, ideaal voor een snelle spits. Frankrijk, Italië en Spanje zijn

Signalement

NAAM: Francis 'Cisse' Severeijns
 GEBOREN: op 8 januari 1968 in Westmalle
 GETROUWD: met Inge Janssens
 KINDEREN: Dario (6) en Serena (4)
 CLUBS: Westmalle, Antwerp, Pisa, KV Mechelen, Antwerp
 SPECIALITEIT: de job of 'stifter' over een uitgekomen doelman
 GROOTSTE AMBITIE: ooit een trofee winnen.



dan weer droomlanden op het vlak van het klimaat. Allemaal dingen die meespelen. Maar voor mij telt nog altijd - en dat meen ik oprecht - wat ik op m'n 35ste op mijn bankrekening heb staan. Neem nou Japan. De bedragen die daar genoemd worden...

Als je naar Japan gaat, zijn de Rode Duivels natuurlijk helemaal verleden...

SEVEREYNS: Die zijn nu toch ook verleden tijd? Dat willen we van jou weten.

SEVEREYNS: Ik denk het wel, ja.

Wanneer weet je absoluut zeker dat het afge-

lopen is met de nationale ploeg?

SEVEREYNS: Moeilijk te zeggen. Ik zal nog altijd heel tevreden zijn als ik word opgeroepen. Ook al vind ik dat ik op bepaalde momenten in het verleden gewoon geselecteerd had moeten worden. Vroeger werd er altijd ge-

zegd: 'Luc Nilis kan niet scoren in de nationale ploeg'. Nu wordt er geschreven: 'Maar hij heeft ook weinig volledige matches gespeeld'.

Maar ja,

je wordt toch alleen maar vervangen als je niet goed bezig bent?

Van Himst noemde jou ooit de ideale invallex.

SEVER-

EYNS: Heel wat spelers voelen zich de eerste minuten wat onwennig op het terrein. Ik zit altijd direct in de wedstrijd. Als ik bij KV Mechelen moest invallen, scoorde ik steevast. Daarom selecteerde

Van Himst me destijds voor de Rode Duivels.

Dat moet je niet echt een heel dankbaar gevoel geven.

SEVEREYNS: In de nationale ploeg op de bank zitten, is al heel wat. Maar in Mechelen was ik daar helemaal niet tevreden mee.

Was het niet Lei Clijsters die ooit zei: "Als bankzitter wil je dat je ploeg verliest"?

SEVEREYNS: Het zit er heel dicht bij. Je hoopt dat je ploeg achterstaat, dat je mag invallen en dat je het verschil kan maken.

Je wil niet dat ze verliezen, zo erg is het niet. Maar je hoopt natuurlijk ook weer niet dat ze heel goed spelen en met een

heel goals verschil winnen.

Zeg eens eerlijk: heb je op de bank bij Mechelen nooit gehoopt dat je concurrenten Marc Wilmots of René Eykelkamp onder de graszoden geschoffeld werden?

SEVEREYNS: Nooit, dat meen ik. Neem nou Anderlecht, de ploeg waar het het moeilijkst is om in de 11 te komen. Is het niet opvallend dat daar ook de meeste geblesseerden zijn? Blessures die ze nota bene meestal oplopen tijdens de training!

SEVEREYNS: Een paar jaar geleden viel ik bij Antwerp buiten de ploeg, ten voordele van Bursac. Op de trainingen vloog ik er de weken daarna veel harder in. Laten zien dat ik ook agressief kon zijn, weet je. En dan kan je al eens iemand meepakken, ja. Niet om hem te blesseren, maar om duidelijk te laten zien dat ik tot het uiterste gemotiveerd was om mijn basisplaats te heroveren.

Of toch om Bursac te blesseren? SEVEREYNS: Nee, zeker niet. Gebeuren zulke dingen elders wel? Dat spelers 'gepakt' worden door iemand wiens plek ze hebben ingenomen?

SEVEREYNS: Daar ben ik honderd procent zeker van.

Maar jij zou dat niet doen. Jij bent eigenlijk geen vuile spelex.

SEVEREYNS: Inderdaad. In Italië heb je echt wel eens naar een speler gespuwd: Riccar-

"Wat te denken over op het einde
carrière op
mijn bankrekening staat"



**✓ KRUIS DE TAAL AAN
DIE U BINNEN 3 MAANDEN
WILT SPREKEN**

Hoe vaak heeft u al gewenst dat u een andere taal kon spreken?

Nu is de tijd om er iets aan te doen. Met Linguaphone zult u gemakkelijk, leuk en natuurlijk leren. De Linguaphone methode geeft u de vrijheid te leren in uw eigen tempo. U

leert wanneer en waar u wilt. En het werkt. Het leren van een andere taal hoeft u niet meer te kosten dan een half uurtje per dag. Na 12 weken met uw Linguaphone cursus, zult u zelfverzekerd en correct spreken. Ontdek er vandaag meer over. Vul de bon in voor uw gratis demonstratie-cassette en het informatie-pakket.

Of bel ons nu GRATIS: 0800-15273.

GRATIS AANBOD
Een gratis stereo cassette recorder voor u persoonlijk als u binnen 14 dagen bestelt.

Eenvoudig de bon invullen en opsturen aan:

Linguaphone, Antwoordnummer 2910-7, 2910 Essen.

Geen postzegel nodig. Of bel GRATIS: 0800-15273.

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Frans | <input type="checkbox"/> Fins | <input type="checkbox"/> Italiaans | <input type="checkbox"/> Russisch |
| <input type="checkbox"/> Afrikaans | <input type="checkbox"/> Grieks | <input type="checkbox"/> Japans | <input type="checkbox"/> Servo-Kroatisch |
| <input type="checkbox"/> Arabisch | <input type="checkbox"/> Hebreeuws | <input type="checkbox"/> Koreaans | <input type="checkbox"/> Spaans |
| <input type="checkbox"/> Chinees | <input type="checkbox"/> Hindi | <input type="checkbox"/> Maleis | <input type="checkbox"/> Thais |
| <input type="checkbox"/> Deens | <input type="checkbox"/> IJslands | <input type="checkbox"/> Noors | <input type="checkbox"/> Welsh |
| <input type="checkbox"/> Duits | <input type="checkbox"/> Iers | <input type="checkbox"/> Pools | <input type="checkbox"/> Zweeds |
| <input type="checkbox"/> Engels | <input type="checkbox"/> Indonesisch | <input type="checkbox"/> Portugees | |

Dhr. Mevr. Mej.

A9661

Naam: Voorn.

Straat:

Huisnr. Postnr.

Plaats:

Tel.nr.:

Om uw GRATIS demonstratie-cassette en informatiepakket te ontvangen kunt u ook GRATIS BELLEN.

0800-15273 GRATIS
7 DAGEN PER WEEK - DAG EN NACHT

INTERVIEW

do Ferri van Inter Milaan was het slachtoffer.

SEVEREYNS: Hier in België gebeuren zulke dingen veel minder vaak dan in Italië. Ik las het vorige week nog in een column van Alex Czerniatynski. Hij speelde tegen Pietro Vierchowod van Sampdoria. Op een gegeven moment voelde hij iets nats in zijn nek. Hij keek naar boven om te zien of het regende, maar het was wel degelijk een fluim.

We hadden het over jou.

SEVEREYNS: Ik was twintig toen ik naar Italië ging. De tweede match van de competitie, uit tegen Inter, had ik die Ferri, een keiharde, als directe tegenstander. We waren nog geen twee minuten bezig of hij speekte in mijn nek. Twee minuten later opnieuw. Bij de eerstvolgende gelegenheid heb ik hem een elleboog uitgedeeld.

Nee, je hebt teruggespuwd.

SEVEREYNS: Euh, zou ook kunnen, ja. Maar zoiets vind ik laag-bij-de-gronds.

Die Ferri, een geroutineerde verdediger, spuwde je om jou, een 20-jarige snotneus, te intimideren.

SEVEREYNS: Inderdaad. Ik was nog erg jong, misschien wel te jong om volledig te kunnen slagen in Italië.

Zijn er in België ook van die beenharde verdedigers?

SEVEREYNS: De tijden veranderd. De scheidsrechters zijn tegenwoordig correct: je voelt je als aanvaller beter beschermd. Indertijd kon je van kerels als Moreno Giusto gegarandeerd een doodschop verwachten. Nu krijgen ze voor zo'n overtreding een rode kaart. Doll van Anderlecht doet het nog wel eens. Die denkt: 'Die Van Ankeren heeft de hele wedstrijd met mijn voeten gespeeld, ik zal eens even laten zien dat ik er ook nog ben'. En bam! Het is het soort overtredingen waar altijd rood voor zou moeten worden getrokken.

De tijden zijn veranderd, zei je net in verband met die harde ver-

dedigers. Maar dat geldt ook voor het voetbal in het algemeen. Het gaat niet echt goed in dit land.

SEVEREYNS: Er is geen geld meer. In Italië en Spanje speel je elke week een topmatch. Hier in België is er een enorme nivellering. Buiten de grenzen maken we ons belachelijk. Wat moet er gebeuren om het Belgisch voetbal uit het slop te halen?

SEVEREYNS: Er moet meer in de jeugd geïnvesteerd worden. Het jeugdbeleid is momenteel armzalig. Nederland zat een paar jaar geleden ook in een diepe crisis. Geen enkele ploeg deed het Eu-



ropees goed, maar ze zijn gezond gaan investeren in de jeugd, en kijk nu eens naar Ajax! Het probleem is dat een goede jeugdopleiding veel geld kost.

Een ploeg als Anderlecht speelt regelmatig tegen halve amateurs, in stadions met een paar duizend supporters. Geen wonder dat er geen geld is. Zou een Benelux-competitie geen oplossing bieden?

SEVEREYNS: Ik denk dat dat de schoonste oplossing zou zijn. Acht Belgische clubs, acht uit Nederland en twee uit Luxemburg. Dan krijg je een mooie competitie.

Dan zou Antwerp wel eens écht kunnen degraderen. Tenzij ze een fusie aangaan en er één grote Antwerpse club komt.

SEVEREYNS: Op dit moment zou dat misschien werken, maar er komt altijd weer iemand als Ijsboerke (de sponsor van tweede-klasser Tielen; red.), die zwaar investeert in een ploeg die dan met een beetje meeval zo kan doorlo-

pen naar eerste klasse. En moet je dan opnieuw een fusie aangaan? Op den duur hebben we zó'n lange clubnaam dat we niet meer op het scorebord kunnen!

Wordt er onder voetballers over zulke dingen gepraat?
SEVEREYNS: Zeker. Maar wij zijn maar voetballers, hè. Er zijn andere mensen die betaald worden om over zulke zaken na te denken.

De helft van die mensen zouden hun job verliezen als de Belgische en de Nederlandse voetbalbond samen zouden gaan.

SEVEREYNS: Ach, ik denk dat ze

voetballers in hun ploeg! Ik heb weinig kleurlingen meegemaakt die uitgescholden werden door hun eigen fans. Ach, mij noemen ze ook al altijd Cisse Janet.

Cisse Janet?

SEVEREYNS: Terwijl ik toch niet denk dat ze mij al met mannen hebben zien rondlopen!

Nu we het er toch over hebben: sex voor de wedstrijd?

SEVEREYNS: (breed lachend) Schitterend!

Ongetwijfeld. Maar is het wel aan te raden?

SEVEREYNS: (grijnst) Dit doet me denken aan de voorzitter van Pi-

"Toen ik scoorde op Wembley, was ik compleet van de wereld. Ik heb nog nooit een jointje gerookt, maar ik denk dat het effect hetzelfde is."

gewoon graag een nationale competitie willen behouden. Met een Benelux-competitie is er geen nationale kampioen meer, hè.

Iets anders nu. Je ligt goed bij de supporters, maar hoe liggen de supporters eigenlijk bij jou?

SEVEREYNS: Ik mag rustig zeggen dat ik leef van de supporters. Zolang ze maar geen problemen maken. Ik vind het verschrikkelijk als ze de boel weer eens kort en klein slaan. Tenslotte werken ze er iedereen mee in de nesten: in de eerste plaats zichzelf, maar ook de club, de spelers en de voetbaisport in het algemeen. Door al die herrie daagt er minder volk op en minder publiek betekent minder geld. Wat zich op zijn beurt dan weer uit in minder goede voetballers en dus minder spektakel.

Raakt het je wanneer er op de tribune racistische opmerkingen worden gemaakt?

SEVEREYNS: Maar de supporters hebben niet liever dan zwarte

sa. Na een verloren Europabekerwedstrijd in Tsjechoslowakije kwam hij me opzoeken met de vraag of ik me wel goed genoeg verzorgde. Ik antwoordde dat ik elke avond om negen uur in m'n bed kroop en er pas om negen uur 's ochtends weer uitkwam. "Volgens mij doe je te veel aan sex", concludeerde hij.

Er wordt wel eens gezegd: het scoren van een doelpunt is als een orgasme.

SEVEREYNS: Je hebt er langer plezier van.

Wat gaat er in je om als je een mooie goal gemaakt hebt?

SEVEREYNS: Dat hangt ervan af. Toen ik op Wembley scoorde, was ik compleet van de wereld. Ik heb nog nooit een jointje gedaan, maar ik denk dat het effect hetzelfde is. Na die bevruste Europese finale wist ik zelfs niet meer wat ik precies gedaan had. Pas na het bekijken van de videobeelden wist ik dat ik met gebalde vuist naar onze supporters toe gelopen was.

FINANCIËEL COMFORT ALTIJD BIJ DE HAND



	OPGENOMEN BEDRAG (1)	UW MAANDELIJKS TE BETALEN BEDRAG AAN INTRESTEN BEPERKT ZICH TOT: (125 F beheerskosten per maand inbegrepen)	JAARLIJK KOSTEN PERCENT/ (2)
De bedragen die u opneemt met een Espace kaart betaalt u terug wanneer het <u>ú</u> best	100.000	1.625	21,34%
past.	200.000	3.125	20,45%
Als u	300.000	4.625	20,15%
geen bedrag	400.000	6.125	20,00%
hebt opgenomen,	500.000	7.625	19,92%
hoeft u ook	600.000	9.125	19,86%
niets te betalen!	800.000	12.125	19,78%

- (1) Kredietopening met betaalkaart bij SEFB
 - Actuariële jaarlijkse debetrente : 19,56%
 - Een regelmatige terugbetaling van het opgenomen bedrag wordt aan volen!
- (2) Veronderstelling: het bedrag van de kredietopening wordt onmiddellijk opgenomen - de theoretische duurtijd van de kredietopening één jaar, b.v.: $100.000F = 11 \times 1.625F + 1 \times 101.625F$



Voor inlichtingen of om zo snel mogelijk de kaart te bekomen

BEL **0800/1344**
GRATIS

of stuur ons onderstaande coupon

CREDIBELL

V.U.: Kredietmakelaar V. De Weerd
Bergensesteenweg 1149, 1070 Brussel

Stuur snel de coupon terug
CREDIBELL, Kredietmakelaar V. De Weerd
Bergensesteenweg 1149, 1070 Bru

Stuur mij gratis en vrijblijvend alle informatie over een Espace Card.

Naam: _____

Voornaam: _____

Adres: _____

Tel. huis: _____

Tel. werk: _____

Tranen in de ogen?

SEVEREYNS: Ja, hoor! Als je het publiek tekeer hoort gaan, lopen de tranen over je wangen. Van euforie.

Welk doelpunt hoop je ooit nog eens te maken?

SEVEREYNS: Zo'n fenomenale omhaal á la Marco van Basten, toen hij nog bij Ajax speelde.

De lob is je handelsmerk.

SEVEREYNS: Mijn mooiste goal tot nu toe was een lob. Ik stond op

daar toen enorm om gelachen onder de douche, maar er daarna niet meer over gesproken. Tot ik tegen Lommel scoorde en naar de hoekvlag gleed. Krist Porte en Wim Kiekens kwamen aangeleden en Wim zei: "Laten we de rups doen." Let wel: we hadden daar nooit op geoefend, die naam was gewoon blijven hangen.

En het John Travolta-dansje, dat je onlangs ook deed?

SEVEREYNS: We hadden vroeger

Misschien omdat de trainers te vaak louter beoordeeld worden op de behaalde punten?

SEVEREYNS: Ja. Kijk eens naar Nederland: daar worden veel minder trainers aan de deur gezet. Maar daar spelen ze ook meer aanvallend voetbal.

Wie is voor jou de ideale trainer?

SEVEREYNS: De beste die ik ooit heb gehad was Arie Haan. Als we met de ploeg een pint gingen pakken, was hij altijd de laatste

om naar huis te gaan. Waarschijnlijk om te controleren wie er het langst bleef plakken, haha! Haan is iemand die sfeer weet te brengen in een groep. Hij

voetbalt mee op de trainingen. Bovendien was hij tactisch de sterkste.

Dus de ideale trainer is iemand die tot een stuk in de nacht mee pinten gaat pakken?

SEVEREYNS: Nee, je kunt ook op andere manieren sfeer maken. Maar wat heb je aan een trainer die tactisch heel sterk is, maar niemand weet te motiveren? Georg Kessler was tactisch minder sterk, maar voor je ging voor hem door het vuur.

Je traint zelf een jeugd ploeg van Westmalle. Zou je na je actieve carrière nog actief willen blijven als trainer?

SEVEREYNS: Zeker niet in eerste of tweede klasse. Ik heb daar niet de juiste kwaliteiten voor, dat besef ik maar al te goed. Ik hoop wel ooit nog eens trainer van Westmalle te worden. Dan is de cirkel rond, dan ben ik terug waar het allemaal begonnen is.

Geen toptrainer, dus. Wat zijn dan wél je plannen, voor als je bent gestopt met voetballen?

SEVEREYNS: Pff, daar heb ik eerlijk gezegd nog niet veel over nagedacht. Ik zei vroeger altijd dat ik

op mijn dertigste zou kappen met voetbal als mijn financiële situatie dat zou toelaten. Met nog één vet contract zou dat nog kunnen, maar toch ziet het er momenteel niet naar uit dat ik over drie jaar binnen zal zijn. Ik hoop dus zeker nog een jaar of zeven, acht op het hoogste vlak mee te kunnen. Daarna zien we wel.

Aan welke collega's bewaar je speciale herinneringen?

SEVEREYNS: Met Czerniatynski heb ik al heel wat plezier beleefd. Hij bleef net als ik graag plakken, en als we na de wedstrijd samen uitgingen, werd het steevast zeven uur 's ochtends voor we ons bed opzochten.

Het is een publiek geheim dat voetballers er één keer per week stevig de beuk ingooien.

SEVEREYNS: Na de wedstrijd gaan Rudy Smidts en ik altijd naar hetzelfde café. Onze vrienden zitten daar, de muziek staat er wat harder en je drinkt natuurlijk een pintje. Waarom doe je dat? Als je direct na de wedstrijd naar huis gaat, slaap je toch niet. Gewoon omdat je te moe bent. Er is altijd wel een reden om een pint te pakken na een wedstrijd. Ofwel om je verdriet te verwerken, of van vreugde.

Laatste vraag: je hebt een voetbaldoel in je tuin staan. Heeft je zoontje Dario talent?

SEVEREYNS: Nee, ik denk het niet. Hij is zoals ik! (lacht) Ik ben er misschien ook wel te weinig mee bezig.

Voetballers hebben toch tijd genoeg?

SEVEREYNS: Telkens als ik een balletje met hem wil trappen, is hij het na vijf minuten al beu. Ik denk niet dat hij het graag doet.

Misschien gaat hij wel korfbal-ien!

SEVEREYNS: Zou best kunnen. Mij goed, zolang hij maar niet op ballet gaat.

"De beste trainer die ik ooit heb gehad was Arie Haan. Als we met de ploeg een pint gingen pakken, was hij altijd de laatste die naar huis ging."



dertig meter van de goal en wist niet wat ik met de bal aan moest. Toen dacht ik: laat ik eens trappen! Normaal kan ik zoiets niet, maar hij ging precies tussen de doelman en de lat door. Goal!

Je andere handelsmerk is de Cisse-shuffle, een van die typische vreedansjes als je gescoord hebt.

SEVEREYNS: Daarom heb ik dus nooit gescoord in de Italiaanse competitie, hè. (lacht) Dat zat zo: we speelden voor de Italiaanse beker tegen Fiorentina. Ik scoorde twee keer en deed een 'fladderke'. Een medespeler kwam naar me toe en zei: "Dat mag je niet meer doen. Je maakt de tegenspelers, hun supporters, de trainer en de scheidsrechter belachelijk." Ik antwoordde: "Da's goed, dan scoor ik niet meer."

Je laatste nieuwe was 'de rups', tegen Lommel. Is zoiets ingestudeerd, zoals een krant suggereerde?

SEVEREYNS: Nee. De inspiratie voor die rups heb ik opgedaan in een uitzending van het Nederlandse sportprogramma *Die Twee, Nieuwe Koeien*. We hebben

altijd een radio in de kleedkamer staan. Toen *Saturday Night Fever* eens werd gedraaid, ontstond onder de douche spontaan dat dansje. Dat is minstens twee maanden geleden, maar na een goal komt zoiets plots weer bovendrijven.

Je neemt geen dansles om te oefenen?

SEVEREYNS: Ik heb er nooit op geoefend, behalve een keer in het jaar dat ik topscorer werd. Frans van Rooy zei me toen: "Je moet eens zo'n salto á la Hugo Sanchez doen". Ik oefende en oefende, maar ik scoorde niet meer. Toen ik er uiteindelijk nog eens een maakte, heb ik het toch maar geprobeerd. Het leek nergens op.

Wat zegt mevrouw Severeys dan? "Moet je weer de onnozele uithangen?"

SEVEREYNS: Die heeft dat dus niet graag, hè! Maar ja, de mensen komen naar het stadion voor meer dan alleen het spelletje. Voetbal is entertainment.

Nog altijd?

SEVEREYNS: Qua spektakel is het inderdaad een stuk minder geworden.