

Over de regenboog

Een regenboog staat in de sport al lang niet meer alleen voor de snelste fietser op een WK of een type zeilboot. In Rusland, waar 'homopropaganda' (lees: het promoten van niet-traditionele gezinsvormen) op het afgelopen WK voetbal verboden was, werd de regenboog geboycot. Regenboogvelers mochten niet, te midden van de vele vlaggen werden die met een regenboog geweerd. Nochtans kun je een open houding naar de LGBT-gemeenschap bezwaarlijk méér als ongewenste vermenging van 'sport & politiek' zien dan een nationale vlag (mocht wel) of het toewijzen van een wereldkampioenschap voetbal aan Rusland (mocht blijkaar ook).

De veelgeroemde weldaden van de sport, waaronder ook sociale participatie van kwetsbare groepen, werden even opzijgeschoven tijdens het grootste sportevenement van het jaar. De organisatie van het WK was ongetwijfeld schitterend, met mooie bijvangst waarover u meer leest vanaf pagina 14. Maar de regenboogboycot was behoorlijk onsportief. (MH)



© J. S. M. B. O. C.

WALTER VAN STEENBRUGGE

Supercoach

Veel herinneringen aan excentrieke coaches heeft het WK 2018 in Rusland helaas niet opleverd. Er zijn wel andere tijden geweest.

Didier Deschamps kon de prijs in grijsheid over zichzelf en over zijn Franse ploeg afroepen. Roberto Martinez zal ook niet geboekstaafd worden als de meest fêterende of emotionele coach. Wel man van structuren en steeds met vragende blik of er toch niet te veel modder aan zijn schoen zoel kleefde. Enkel het marineblauwe kostuumgilet van Gareth Southgate, de coach van Engeland, zorgde voor enig animo rond het WK-trainerslegioen en veroorzaakte in Engeland een ware koophype. M&S verkocht plots 35 procent meer snookerjasjes dan in normale tijden.

Op dat vlak zijn de nationale competities en het kampioenschap van de Champions League een verademing. De terugkeer van Michel Preud'homme op de Belgische velden mag verwachtingen opwekken en het wordt ook uitkijken naar een alweer nieuwe Italiaan die de coaching bij Chelsea moet waarnemen, Maurizio Sarri, en naar Thomas Tuchel,

kersvers trainer bij PSG, die bij Dortmund soms het gele kot op zijn kop zette.

Topcoach zijn in het hedendaagse voetbal, het is toch wat. Het volstaat al lang niet meer om te excelleren in de voetbaltechnische analyse en om de trainingsarbeid op een vlotte en frisse manier te leiden. Vandaag moet een coach in de eerste plaats een psycholoog zijn, liefst ook met een diploma diplomaat en uitmunten in externe en interne communicatie. Hij dient zijn spelers passioneel tot hoogtepunten te brengen, is onderlegd in de gesofisticeerde databases met medische en fysieke gegevens over zijn spelers, moet over een groot organisatorisch talent beschikken en liefst een langetermijnvisie ontwikkelen voor de club waarvoor hij werkt. Hij is bovendien bestand tegen gehaalde voetbalmakelaars, die specialisten zijn in het met pakken poen doorkruisen van gemaakte afspraken. Komt daarbij dat de coach een voorbeeldfunctie heeft voor jeugdspelers en supporters en vooral met mediadrak moet kunnen omgaan, want de telelens volgt permanent en overal. Zelfs de erogene zweetzones van Joachim Löw kwamen ooit pijnlijk in beeld.



De tijd dat Ernst Happel en na hem Trond Sollied zich verborgen hielden, haast gebeeldhouwd in hun dug-out, verscholen achter de grauwe rook van sigaretten en de walm van whisky, is lang voorbij. De topcoaches zijn mediasterren geworden wiens successen en gloriemomenten evenwel snel kunnen verdampen en soms in luttele seconden worden omgezet in een C4, zij het dan wel een ontslag met heel wat fraaie nullen.

Het beroep van sportcoach: voor weinigen weggelegd, want je moet over een resem quasi onmenselijke capaciteiten beschikken. Je kunt er eigenlijk maar voor kiezen als jouw eigendunk voldoende groot is.

En daar knelt nu precies het schoentje, werd mij onlangs gezegd door Roger Van Gool, vroegere topspits van Club Brugge en eerste Rode Duivel die in de Bundesliga uitkwam en er direct kampioen werd. Hij vindt dat het grote ego van vele trainers het noodzakelijk maakt dat ook zij gecoacht worden.

Binnenkort gezocht: M/V coach van een topcoach. ■